

Vi har solgt vore båd

af Kirsten & Johan Thisted

Efter mere end 40 års sejlads i egen båd, besluttede vi sidste vinter at sælge vore dejlige båd. (En Baltic 33 sejlbåd) Det var naturligvis efter mange og svære overvejelser, for sejlerlivet har fyldt rigtig meget for os i alle de mange år. Det har givet os udfordringer, skønne oplevelser og mange gode venskaber.

Man kan godt sige, at vi er blevet mætte af at sejle, og vi havde til sidst svært finde nye mål for vore togter i de indre farvande, og havde ikke længere havde lyst til at sejle til fjerne kyster. I vores beslutning om salg indgik også en aftale om, at få det hurtigt overstået, så vi ikke skulle have båden til salg i flere år.

Derfor gik vi så langt ned i pris, at den absolut måtte være interessant at købe.

Der blev gjort en del ud af, at beskrive vores båd så objektiv og reelt som muligt. Og der blev fundet en serie af gode billeder til en annonce.



Annoncen - som vi selv opsatte - blev indrykket i DBA, Gul og Gratis, Udkik og endelig Scanboat.

Vi fik ret hurtigt en del reaktioner. Flest fra Tyskland, men også en dansk og en finsk. Danskeren som var interesseret, og var til besigtigelse, ville sejle den single hand til Gran Canaria, og bruge den som sommerhus der. Han sprang fra.

Med de nogle af de øvrige interesserede, fik vi tre aftaler om besigtigelse. En finne og to tyskere.

Finnen kom først. Han havde en ekspert med, og de brugte ca. 3 timer til at gå båden igennem fra A til Z. Blandt andet, havde de måleudstyr med, til at måle fugtindholdet i glasfiberen.

Efter et par timers betænkningstid (i toget på vej tilbage til lufthavnen) slog han til, og købte båden. Vi fik et pænt forskud, og jeg aflyste de to andre besigtigelser som eller var planlagt.

Nu her bagefter, er vi glade for, at de var så grundige med at undersøge vores båd. For på den måde vil det være svært, at påstå efterfølgende, at de ikke viste hvad de købte.

En del af aftalen var, at vi skulle forårsklargøre, søsætte og rigge skivet, så ville køberen komme primo maj med en besætning fra Finland og sejle båden hjem.

Han blev noget overrasket over, at han kunne sidde højt oppe i det nordlige Finland og følge søsætning af sin nyerhvervelse på nettet via vores webkameraer på Havnens hjemmeside.

Sjovt nok, kan man sige, at båden også skal hjem, for den skal fremover være hjemmehørende i Jacobstad, hvor den oprindeligt er bygget på Baltic værftet der.

Begge værfterne - Swan og Baltic - ligger i den samme lille by med kun ca. 3000 indbyggere, der højt oppe i den Botniske bugt. Vi er inviteret til at besøge begge værfter efter denne handel.

Du kan besøge hjemmesiden www.balticyachts.fi – klik ”costum” og se mange skønne både

Vi fik et rigtig godt forhold til den unge finne som skulle hjem med sin nye båd.
Ved afhentningen boede han hos os, imens han provianterede båden til hjemturen, og vi sammen gjorde den klar til den lange hjemtur..



Så fredag aften den 2. Maj ankom 3 friske sejlere og påmønstrede.
De overnattede så alle i båden. Næste morgen var det vist nødvendigt med lidt frisk luft, så de så sig lidt om i vores dejlige by og havn.
Den nye ejer er ikke nogen erfaren sejler, men de tre andre har haft mange år på søen – de to endda flere gange over Atlanten.

Lørdag formiddag den 03. maj 2014 kl. 11.00 sejlede vores dejlige skiv ”Medoc” så ud af Juelsminde havn for sidste gang som hjemmehørende her.
Vi var flere gange i sms kontakt med forskellige spørgsmål, men turen forløb uden problemer.

Efterfølgende har de fortalt, at de havde en rigtig fin tur. Alle medfølgende forsejl og spillere blev prøvet.
Og de havde både kryds, læns og slørsejlads.
Allerede søndag aften passerede de Bornholm, og mandag anløb de Kalmar, som i øvrigt var eneste stop og anløb på turen
De ankom til Jacobshavn i Finland søndag den 11. maj ved middagstid, efter at have tilbagelagt de ca. 900 sm på blot 8 dage.
Den nye bådejser har senere fortalt, at han er yderst tilfreds med båden, og at han har haft en skøn sæson med mange ture og flere kapsejladser.
Det er jo det bedste ved en handel, når begge parter er tilfredse.

Nu starter så en ny epoke

Vi skal til at nyde vores hus og have – også om sommeren, for det har vi jo faktisk aldrig prøvet.
Benytte de skønne strande lige i nærheden, og komme en del i klubben og på havnen, hvor der er så mange aktiviteter hele sommeren.
Måske skal vi til at benytte nogle af de andre fine tilbud som klubben har – kajak, roning, H-båd eller surfing – hvem ved ?

Vi ønsker alle en god sæson